

MYSTERIEUZE BOSWEZENS

Kapoenenweekend 17-18 november

Heb je er ooit al eens van gedroomd een feetje te zijn, liefste kapoentjes? Of word je liever een stoere trol of kabouter? Dan is dit je kans! We vertrekken voor een allereerste keer dit jaar op scoutsweekend. "Mysterieuze boswezens" vormen het centrale thema van dit knotsgekke avontuur. Verkleed je dus zo origineel mogelijk in je favoriete mysterieuze boswezen! Of je nu een elfje wil zijn, een feetje, een trol of iets anders gek, alles kan! Met z'n allen gaan we op zoek naar mysterieuze eenhoorns, diepverscholen in het mysterieuze woud. Lees zeker verder voor meer praktische info!



We verzamelen op **17 november om 10u** aan de chirolokalen van chiro 't Scamanderke in Staden. Daar gaat ons grote avontuur van start. De leiding zal reeds ter plekke aanwezig zijn om de eerste voorbereidingen te treffen. Ouders kunnen **op 18 november om 11u** hun kapoen op hetzelfde adres weer komen ophalen: **Wielewaalstraat 15 - 8840 Oostnieuwkerke (Staden).**



Vergeet je ook niet zo origineel mogelijk te verkleeden! Zo win je misschien de mysterieuze toverbeker! Kruipt in de huid van een stoere bostrol, een gekke kabouter of een woeste centaur. Ook als fee, bosnimf of elfje ben je zeker op ons weekend welkom! Wie echt eens zot wil doen, kan zich zelfs omtoveren tot een sierlijke eenhoorn. Zolang je het wezen kan terugvinden in een mysterieus toverbos, is alles mogelijk! De afbeeldingen in deze weekendbrief kunnen ter inspiratie dienen.

Wil je mee op dit supertoffe weekend? Stuur dan zeker een mailtje naar kapoenenleiding@scoutskortemark.be en vergeet ook niet om **20 euro** over te schrijven naar **BE62 1030 2649 9761!** Wanneer je dit alles hebt gedaan, kun je met een gerust hart op weekend vertrekken. Gelieve dit te doen voor 15 november, zodat de leiding wat zicht heeft op de inschrijvingen. Tot op weekend!



Een stevige scoutslinker,
De kapoenenleiding

Sofie Bentein (takleider): 0472 03 78 23
Hannes Willaert: 0471 43 16 54
Sara Mommerency: 0472 41 06 43
Janne Lidou 0497 77 06 87

WAT NEEM JE MEE NAAR DIT WEEKEND VOL SPANNING EN MYSTERIE? (Aanvinken wat al klaar ligt)

OM TE SLAPEN:

- Slaapzak
- Matje of luchtmatras (liefst geen veldbed)
- Eventueel pomp
- Kussentje
- Tandborstel
- Tandpasta
- Kam
- Klein handdoekje
- Bekertje
- Lievalingsknuffel
- Strip of boekje
- Zaklamp



VOOR ONZE MYSTERIEUZE AVONTUREN:

- Verkleedkostuum (aan bij vertrek)
- Scoutsuniform
- Voldoende kledij
- Voldoende ondergoed
- Pyjama

EXTRA:

- Kids-ID
- Eventueel medicatie

WAT STRIKT VERBODEN IS:

- Slecht humeur
- Ouders
- Liefjes
- Honden, katten, krokodillen, zee-egels...
- Duur speelgoed dat niet op de lijst van benodigdheden staat
- Gsm's, iPods, iPads of andere dure elektronica
- Snoep

