



**WELCOME**

**TO**

**WAIKIKI**

**BEACH**

**Kabouterkamp '18**

## KAMPTHEMA

*"Aloha, and welcome to Waikiki Beach."*

Zwoele cocktailavonden op het strand, schuimende surfpartijen op de helderblauwe oceaan en zonovergoten avonturen in de prachtige natuur. Kabouter-airlines neemt jullie deze zomer mee naar het zonnige Hawai voor een roadtrip om nooit meer te vergeten.

We starten op het eiland Oahu, reizen zo door de Hawaïaanse eilandengroep, om uiteindelijk te eindigen in Waikiki Beach. Zie je het al voor je.





## REISGIDSEN

### Lore

Ik ben Lore Van Haecke, Ik ben een goedlachse meid vol met enthousiasme om samen te vertrekken op roadtrip naar Hawaï! Ik heb alvast mijn rugzak gepakt, m'n Hawaï slinger hangt al om mijn nek en mijn teen-slipers heb ik ook al aangetrokken. Frank de Boosere heeft me verzekerd dat mijn bestelling op goed weer in orde komt! Niets houdt me nog tegen!

### Hannes

Aloha kabouters! Jullie kennen me wel al, maar toch stel ik me graag nog voor. Mijn naam is Hannes, en je kan mij zowat omschrijven als de speelvogel van de bende. In de scouts probeer ik zoveel mogelijk plezier te maken en samen met jullie doldwaze avonturen te beleven. Ik heb al een aantal liter zonnecrème factor 50 besteld op bolcom, en heb mijn zwemshorts mooi gestreken. Ik ben er dus helemaal klaar voor!

### Julie

Hallowkes!! Ik ben Julie Dhulster, jullie kennen mij als een spontane, speelse en enthousiaste leidster! Zijn jullie klaar om samen met ons naar Hawaï te gaan? Leg dan jullie Hawaï slingers maar al klaar en dan vertrekken we binnenkort samen op reis!!

### Fien

Aloha! Mijn naam is Fien en ik ben de takleidster van onze kaboutertak. Samen met de andere leiding kijk ik er naar uit om samen met jullie de Hawaïaanse cultuur te verkennen. Net zoals enkele kabouters geniet ik van mooie muziek, en vooral om zelf muziek te spelen. Hawaï is de plek bij uitstek om eens goed te dansen op die muziek. Daarom heb ik mijn slinger en hoelarokje al aan.



## PRAKTISCHE INFO

De aftrap van onze roadtrip doorheen Hawaii wordt gegeven aan het station in Kortemark, en dit op 21 juli 2018 om 10u. Breng zeker jullie lunchpakket mee!

Aarzel niet een briefje te schrijven naar uw dochter:

*Scoutslokaal "De Stuv"*  
*Woudlopers Mechelen A3406S*  
*T.v. Scouts Kortemark*  
*Naam Kabouter*  
*Stuivenbergbaan 166*  
*2800 Mechelen*

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar [kabouterleiding@scoutskortemark.be](mailto:kabouterleiding@scoutskortemark.be), en dit voor 15 juli. Vergeet dit zeker niet te doen!! Wij antwoorden zo snel mogelijk met de bevestiging dat uw kabouterijtje ingeschreven is.

De kostprijs voor deze roadtrip in Hawaii bedraagt €85. Gelieve dit bedrag voor 15 juli te storten op het rekeningnummer BE86 1030 5123 3650 met vermelding

*"Inschrijvingsgeld kamp + Naam Kabouter"*

Ouders kunnen hun kabouter de 27ste juli om 12 uur 45 terug komen ophalen aan het scoutslokaal in Kortemark.

Wij zijn nog opzoek naar enkele ouders die ons willen helpen met de terugreis.

Als u het ziet zitten om ons te komen halen van het kampterrein, mag u een mailtje sturen naar [kabouterleiding@scoutskortemark.be](mailto:kabouterleiding@scoutskortemark.be)

*Het uur van terugkomst kan natuurlijk afhangen van de drukte op de wegen. De aankomsttijd kan dus variëren*



## WAT NEMEN WE MEE?

### SLAPEN

- Slaapzak
- Matje (geen veldbed!)
- Pyjama
- Knuffelbeer(tje)

### VERZORGING

- Handdoeken
- Washandjes
- Tandpasta en tandenborstel
- Douchegel en shampoo
- Zonne crème + aftersun
- Kam of borstel
- Muggengel of -spray
- Zakdoeken
- Eventuele medicatie (breng leiding op de hoogte)
- Linnenzak

### KLEDIJ

- Lange en korte broeken
- T-shirts
- Witte T-shirt
- Truien
- Onderbroeken + sokken
- Zwemkledij
- Wandelschoenen
- Reserveschoenen
- Uniform (aan bij vertrek)
- Fluo hesje
- Regenjas
- Zonnebril
- Pet/ander hoofddeksel
- VERKLEEDKLEDIJ





### OM TE ETEN

- Bord
- Vork, mes en lepel
- Beker
- Drinkbus
- 3 keukenhanddoeken

### ANDERE

- Kids-ID of sis-kaart
- Medische fiche (indien nog niet in orde!)
- Briefpapier, stylo, adressen, enveloppen en postzegels
- Zaklamp
- Extra rugzakje (voor op dagtocht)
- Je goed humeur 😊

### WAT NEMEN WE NIET MEE?

- Jullie liefjes
- Alle elektronica (GSM, Mp3, iPad, ...)
- Ouders
- Geld (jullie zullen niets tekortkomen op kamp!)
- Snoep (het belandt toch in de buik van de leiding, hmmm)
- Huiswerk of vakantiewerk
- Huisdieren



## VERPLICHTE KENNIS

### BIKKE BIKKE BIK!

#### Samen:

Voor spijs en drank, voor  
dagelijks brood  
Wij bidden u  
Oh heer, oh heer! (2x)

#### Leiding:

Bikke bikke bik!

#### Kabouters:

hop hop hop!

### BIKKE BIKKE BOL!

#### Samen:

Voor spijs en drank, voor  
dagelijks brood  
Wij danken u  
Oh heer, oh heer! (2x)

#### Leiding:

Bikke bikke bol!

#### Kabouters:

Wij zijn vol!

### AVONDLIED

O Heer,

D'avond is neergekomen.  
De zonne zonk,  
het duister klom.  
De winden doorruisen de  
bomen en verre sterren  
staan alom.

Wij knielen neer om u te  
zingen, in 't slapend woud ons  
avondlied.

Wij danken u voor wat we  
ontvingen,  
en vragen, heer, verlaat ons  
niet!

Scouts en leiding, knielen wij  
neder,  
door de stilte weerklinkt onze  
bee.

Luist'rend fluist'ren kruinen  
mee en sterren staren teder.  
Geef ons Heer, zegen en  
rust en vree.

SLAAPWEL!



## SPELLETJES

Breng jij Lilo  
naar Stitch?



Zoek de 10  
verschillen

