



Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er met onze hele scoutsgroep op uit. Dit maal terug naar de zee.

Wij, de jins (de oudste tak van de scouts), organiseren naar aanleiding van ons leiderschap een onvergetelijke dag voor al onze stoere scoutsleden van scouts Kortemark. We zullen met jullie het strand van de Panne onveilig gaan maken en een fantastische dag beleven!

Om de nieuwsgierigen onder jullie al wat te bedaren, hebben we hieronder al een klein voorsmaakje over hoe onze superleuke dag er zal uitzien:



Nog enkele praktische zaken...

We spreken af op **Zaterdag 28 april** aan het **station van Kortemark om 8u00** om samen de trein te nemen. Na een lange onvergetelijke dag kunnen de ouders hun kinderen terug komen **ophalen om 17u23**, opnieuw aan het station van Kortemark. De zon is reeds besteld, maar breng toch voor de zekerheid jullie regenkledij mee. Verder zal je je goed humeur en je picknick nodig hebben. De kosten voor de volledige dag (vervoer + 4-uurtje) bedraagt **€2** die jullie best cash meebrengen en afgeven aan jullie liefvallige leiding.

Verder hopen we op jullie aanwezigheid en enthousiasme. Wij staan al te popelen om jullie een toffe dag te bezorgen!

DE JINS!